

ONTMOETING EN FUN

We willen graag verbinding tussen mensen creëren. Je ziet ons daarom regelmatig op een dinsdag door de buurt gaan om broodjes knakworst uit te delen. Elke maand organiseren we een gezellige activiteit op zondagmiddag.



BIJBEL KIDSCLUB

Iedere twee weken is er bijbelclub voor kinderen en tieners. Ouders ook welkom. We starten om 11:00 uur, het duurt tot ongeveer 12:30 uur. Locatie: Emile Weslyschool.

CREATIEF & POSITIEF

Voor alle vrouwen is er regelmatig een gezellige of creatieve ochtend bij Lisa, Gildenweg 58. Dit is op donderdagochtend en begint om 9:00 uur.



Contact

info@vindcommunity.nl

Kijk voor onze activiteiten op:
www.vindcommunity.nl
facebook @VINDcommunity

Je kunt toegevoegd worden aan de WhatsApp groep 'VIND vrienden'. Hier worden hulpvragen gesteld, spullen gedeeld en informeren we elkaar over activiteiten.

Contactpersoon:
Tjerk, 06-45458833



Geloof

Spelen

Plezier

Verbinding

Creatief

Gastvrijheid

Jezus

Hoop

Samen eten

Welkom

Helpen

Iedereen hoort erbij

Wat doen we

VIERING

Iedere maand komen we op zondag bij elkaar tussen 11-14 uur. Tijd voor ontmoeting en lunchen. Met woorden, muziek, een creatieve activiteit en tijdens het eten staan we stil bij wat Jezus heeft gedaan. Een activiteit voor jong en oud. Tijdens feestdagen (kerst, pasen) maken we er een extra feestelijke viering van in buurtcentrum Mariaberg.

MANNENAVOND

Op een vrijdagavond bijpraten rond een kampvuur. Start 20:00 uur. For men only. Adres St. Theresiaplein 8.

BIJBEL LEZEN

Tweewekelijks komen we op zondagavond samen om een stukje uit de bijbel te lezen en er over door te praten. Welkom! Voorkennis is niet nodig. Iedereen kan meedoen. Locatie wisselt: Andre Severinweg 6 of Moesdaal 14.

STILTEVIERING

Af en toe zoeken we samen de stilte in de Theresiakapel. Dit vindt plaats op vrijdagavond..

OVER ONZE ACTIVITEITEN

Al onze activiteiten zijn gratis. We vinden het leuk als je iets lekkers meeneemt om te delen. Ook geldt: Iedereen is welkom. Neem dus gerust vrienden en bekenden mee. Wil je toch financieel bijdragen? NL62 INGB0004 9751 01 tnv Stichting Eenvoudige kerken.

“

WIJ GELOVEN IN DE KRACHT VAN COMMUNITY. SAMEN ONTDEKKEN WIE GOD IS, ELKAAR LIEFHEBBEN EN ER ZIJN VOOR DE MENSEN OM ONS HEEN.

”

Interesse?

Bij VIND is iedereen welkom.

Het maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is of wat je wel/niet gelooft.

Als je wilt kennismaken met het christelijk geloof, dan kan dat. We bieden Alpha aan: In 10 ochtenden of avonden in een kleine groep in gesprek met elkaar over allerlei thema's zoals 'de zin van je leven', 'wat deed Jezus', of bidden.. Open, gezellig, waardevol. Iets voor jou? Laat het ons weten en we geven je meer informatie.

Voor mensen die Arabisch spreken, is er een vergelijkbare cursus: Al Massira.

مقدمة للإيمان المسيحي لمتحدثي اللغة العربية

Twewekelijks op vrijdagochtend vanaf 10:00 uur, Moesdaal 14.

Vind je het fijn als er iemand voor jou bidt of samen met je wil bidden? Dat doen we graag. Geef het gerust aan!

